

<p>Margaretha vertrekt naar Italië. Alva neemt het werk over.</p>	<p>We belegeren Alkmaar tot de stad zich overgeeft.</p>	<p>Margaretha komt de lage adel tegemoet en matigt de geloofsvervolgingen</p>
<p>Ik ben blij met mijn baan. Ik regel graag Filips' zaken.</p>	<p>Vogelvrij</p>	<p>Vphhneulhi</p>
<p>Slot Dillenburg</p>	<p>De Ijzeren Hertog</p>	<p>Ik mis het zonnige Spanje. Ik ga terug.</p>
<p>Hopelijk krijgt Alva Alkmaar aan mijn kant.</p>	<p>Op 1 april verloor Alva zijn bril!</p>	<p>Balthazar Gerards</p>
<p>Alkmaar mag niet vallen. Hopelijk bieden de watergeuzen genoeg verzet.</p>	<p>Ik zit rustig in Italië. Laat Alva het maar oplossen.</p>	<p>80 jaar (met een pauze tussen 1609 en 1621)</p>
<p>Ik laat alle edelen opnieuw trouw zweren aan de koning. Hopelijk is dat de oplossing.</p>	<p>Verschrikkelijk! De schuldigen aan deze Beeldenstorm moeten worden gestraft!</p>	<p>Als beste krijgsheer van Spanje zal ik orde op zaken stellen in de Nederlanden.</p>
<p>Willem wil hier niets mee te maken hebben. Hij is bang dat de brief de orde verstoord.</p>	<p>Koning van Spanje en heer der Nederlanden</p>	<p>Oudenaarde (NL)</p>
<p>Ik ben woedend!</p>	<p>Willem wordt Prins van Oranje en erft belangrijke voorrechten en bezittingen in de Nederlanden</p>	<p>Vrede van Münster</p>
<p>Soldij</p>	<p>Tiende penning</p>	<p>Weer promotie gemaakt! Benoemd tot Stadhouder van de belangrijkste gewesten van de Nederlanden.</p>
<p>Wat een eer! Ik mag de Nederlanden besturen voor mijn halfbroer Filips!</p>	<p>Karel V</p>	<p>Unie van Atrecht</p>
<p>Czlmjhu</p>	<p>Alexander Farnese</p>	<p>Nhwwhuv</p>
<p>Willem wacht Alva's komst niet af en vlucht naar de Dillenburg.</p>	<p>Eorhguddg</p>	<p>10.000 mannen en een vrijbrief</p>

NB: rare woorden = geheimschrift Caesaralfabet. Sleutel +3

Sleutel:	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z
+3	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z	A	B	C